



Enligt biträdande distriktschef reste dock biträdande polisinsatschef (PIC) en farhåga om insatsens dimension redan innan utsättningen. Biträdande PIC menade att med den beslutade resursen kan polisen kontrollera ett problemområde men inte två, och redan i början av kvällen var det oroligt i Husby. Klockan 19:30 var grupperna insatsberedda och klockan 21 hade dubbelt så många behövts. Händelserna/våldet upplevdes denna kväll vara på en "annan nivå" och upplevdes än mer omfattande och förslaget. Uppfattningen är att ett "angrepp" vanligtvis kan hålla på i en till tre timmar, men nu var det konstant under längre tid än så, uppskattningsvis i sex timmar. Det skickades in mer och mer resurser från hela länet på grund av omfattningen. Uppfattningen är att polispersonalen hade den lokala kännedomen men varken rätt utbildning eller rätt utrustning. Vid klockan 22-23 insåg man att resursen inte alls räckte till och då togs allt som fanns tillgängligt i länet. Bland annat krävdes det två skyddade fordon till varje brandplats och målet att lagföra gick helt enkelt inte. Att freda räddningstjänsten prioriterades men det blev underlägen på flera ställen samtidigt.

En av de intervjuade i ledningsfunktion beskrev detta som ett misslyckande gällande värdering av information och menade att distriktet måste bli bättre på att "snappa upp" och använda information.

Hos personalen i yttre tjänst fanns det en stor frustration efter första nattens upplopp, främst med anledning av det personaluttag som gjordes inför andra natten. De upplevde att information, om vad som legat till grund för den bedömning som gjorts, aldrig förmedlades till personalen som jobbade i yttre tjänst. De som tjänstgjorde under kvällen/natten på måndagen den 20 maj hade en dålig känsla i magen och de undrade hur de kunde vara så *få* efter vad de fått höra från kollegor om natten som varit innan.

Vad personal i yttre tjänst upplevde denna gång var att detta var större och mer omfattande än vad de tidigare erfarit. Detta var den känsla som förmedlades *mellan* personal i yttre tjänst men eventuellt inte högre upp i leden. Personal som tjänstgjorde den första natten tror i alla fall inte att deras upplevelse och bedömning av situationen användes som underlag för vidare bedömning av fler resurser för nästkommande kväll/natt.

Natten mellan tisdag 21 maj och onsdag 22 maj – "tredje natten"

Den tredje natten, natten till onsdag 22 maj, var det fortfarande en lokal insats i Västerort men med SPT-förstärkning. Detta beskrevs som tillräckligt för att hantera situationen i Husby men då spred sig den sociala oron även till andra områden i länet.

Natten mellan onsdag 22 maj och torsdag 23 maj – "fjärde natten"

Inför den fjärde natten, natten till torsdag 23 maj, fanns det en stor resurs som arbetade på fotbollsmatchen mellan AIK-DIF och runt klockan 22-23 övergick fotbollskommenderingen i kommenderingen för social oro. Trots den stora resursen som arbetade i länet den natten beskrivs det ändå inte vara tillräckligt, enligt den biträdande distriktschefen.

Lokal stab i Västerort

En lokal stab inrättades i Västerort på torsdagen den 23 maj för att sköta de praktiska frågorna lokalt gällande fordon, utrustning, utredning och personalresurser med mera. Den bestod av stabschef, P1, P2, P3/O, P3/K, P4 (tillkom 29 maj), P7 samt P8. Den lokala staben bestämde bland annat att distriktet skulle börja använda en strukturerad checklista som tagits fram i ett EU-projekt i Västerort. Checklistan fungerar som ett signalverktyg och varje torsdag ska den ha stämts av med kommun och stadsdel.